



HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL

600 East Boulevard, Charlotte, North Carolina 28203

Tel: (704) 334-4771 | Fax: (704) 335-5440

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

I pray that this finds you all well. As we begin the New Ecclesiastical Year, I wanted to make sure you were aware of all of the wonderful ministries that we have put in place for edification and fellowship as we continue to social distance. Many of our ministries must take place online through our social media accounts. You can find out more about what we offer by visiting our YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter.

We regularly update these with relevant information. We add content regularly to our Facebook page and YouTube channel, so we recommend that you like and subscribe to those. These platforms are also where we broadcast all of our liturgical services—another good reason to follow us on these platforms. Frs. Christian and Jonathan, together with me, have been building up a library of content on our YouTube channel and our Facebook page. You can find links to these in the weekly update newsletter and on our website www.htgo.org. We will be looking to extend our capabilities as we commit to producing content with increasing quality. We will also continue our online zoom classes and special series—adding a few new offerings (short series and long series). Some of our upcoming offerings will include:

The Sunday Gospel and a brief sermon in Spanish by Fr. Christian will be offered every Saturday and posted to our YouTube channel and Facebook page.

On Sundays at 7:00 AM, posted on both YouTube and Facebook, Fr. Jonathan offers a reflection on the Epistle or Gospel reading for that day.

On Sunday afternoon, Fr. Christian offers a youth sermon on Facebook, reflecting on important themes relevant to the lives of young people and their families.

On Monday evenings, 8:30-9:30 PM, Father Jonathan offers a regular Bible study on Zoom, reflecting together with the participants on the Gospel and Epistle readings for the upcoming Sunday.

On Thursday evenings, 7:30-9:00 PM, Fr Jonathan will be leading a book club. We will be starting a new book, *Psalms and the Life of Faith*, by Archimandrite Aimilianos of Simonopetra on Mount Athos (ISBN: 978-960-518-404-9). Please contact him (frjonathan@htgo.org) for login and details about purchasing the book.

Fr. Jonathan will continue his digital offerings with morning reflections on Monday, Wednesday, and Friday at 7:00 AM. This week he will continue his series of reflections on the Psalms of the Services. Have you ever wondered what the Psalms we here in Church mean? Why do we prayer

certain Psalms at particular services and other Psalms—like Psalm 50—at nearly every service? Please contact Fr. Jonathan if you have questions or a topic to suggest for an upcoming video or series.

Every Saturday, I offer the Epistle and Gospel in simple Greek with as short reflection also in Greek on social media. Please reach out to me if you have any questions (frvasileios@htgo.org).

Fr. Christian schedules regular meetings with the youth of our community, be sure to follow our Holy Trinity Cathedral Youth Ministry group of Facebook and reach out to Father (frchristian@htgo.org) to make sure you are subscribed to the weekly youth newsletter.

Fr. Jonathan continues to meet monthly with the Young Adult Ministry (YAM) online or in person. Please make sure you follow the YAM page on Facebook and reach out to Father (frjonathan@htgo.org) to be added to the YAM email update list.

UPCOMING SACRAMENTS

Saturday, September 5, 2020 at 1:00pm—Baptism of child of M/M Dean Margonis

Saturday, September 19, 2020 at 11:00am—Baptism of child of M/M Ross Gaskin

Saturday, September 19, 2020 at 4:00pm—Wedding of Afroditi Siamou & Gregory Tarr

Sunday, September 20, 2020 at 12:30pm—Baptism of child of M/M Billy Nikopoulos

Sunday, September 27, 2020 at 4:00pm—Wedding of Katina Kondilis & Bo Coggins

MEMORIALS--Sunday, September 13, 2020

Forty Day Memorial for Nickie Pippas

Ten Year Memorial for Evanthia Liakakos

In the Love and Service of our Lord Jesus Christ,

+Rev. Fr. Vasileios Tsourlis, Dean

Vicar of the North Eastern Conference of the Metropolis of Atlanta



HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL

600 East Boulevard, Charlotte, North Carolina 28203

Tel: (704) 334-4771 | Fax: (704) 335-5440

Αγαπητοί μου αδελφοί,

*«Άγιάσε τούς αγαπόντας τήν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου σου.
Ανταπόδοσέ τους δόξα μέ τήν θεϊκή σου Δύναμη.»*

ένα ερώτημα όπου πολλοί πιστοί έχουν αλλά ίσως να μην τολμούν να ρωτήσουν είναι το τι πραγματικά σημαίνει να είναι κάποιος ΜΕΛΟΣ της Εκκλησίας. Είναι κάτι που το εφεύρε σαν οι άνθρωποι; Είναι κάτι που υπάρχει μόνο εδώ στην Αμερική; Δεν ξέρω τι και ποιόν να πιστέψω! Ποια είναι τελικά η αλήθεια και γιατί είναι σημαντικό να είμαι μέλος;

Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Ο Θεός έφτιαξε τον Παράδεισο για τον άνθρωπο και μας είπε να τον περιποιούμαστε όσο το καλύτερο γίνεται. Ακόμη και όταν φύγαμε από τον Παράδεισο ο Θεός όπως βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όχι μόνο δεν εγκατέλειψε τον άνθρωπο αλλά του άφησε το προνόμιο να είναι ο επιμελητής, ο διαχειριστής, της Γης και να κάνει ότι το καλύτερο για όλα τα πράγματα που βρίσκονται επάνω στην Γη αλλά και στον ουρανό. Να τα προσέχουμε και να τα περιποιούμαστε διότι είναι όλα δικά μας.

Στην Α΄ Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στον κεφάλαιο 4 και στοίχο 10 μας λέει: **“Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα, εις έαυτούς αυτό διακονούντες ως καλοί οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος Θεοῦ.”** Μας λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι “Ο καθένας σας, σύμφωνα με το χάρισμα που έχει λάβει από τον Θεόν, ας εξυπηρετεί με αυτό τους άλλους, σαν καλοί διαχειριστές διαφόρων χαρισμάτων της χάριτος του Θεού.”

Ο κάθε ένας από εμάς έχει λάβει από Τον Θεό διάφορα χαρίσματα, ταλέντα, αλλά και λαμβάνουμε καθημερινά διάφορες άλλες ευλογίες. Ο Θεός μας έδωσε όλα αυτά τα χαρίσματα και τις ευλογίες όχι για να κρατάμε για τον εαυτό μας αλλά να τα μοιραζόμαστε με όλους τους άλλους αδελφούς μας και εδώ δεν εννοώ τους κατά σάρκα αδελφούς μας αλλά όλους τους ανθρώπους. Μα θα μου πείτε παπά Βασίλη μου πώς είμαστε εμείς αδέρφια; Δεν έχουμε κάποια συγγένεια; Έχουμε αγαπητοί μου. Είμαστε όλοι μας αδέρφια. Ο Χριστός μας είπε ότι έχουμε όλοι τον ίδιο Πατέρα και είναι στον Ουρανό, ο Θεός, και αυτό μας κάνει όλους να είμαστε όλοι μας αδέρφια.

Σαν πραγματικά αδέρφια που είμαστε πρέπει να μιλάμε ανοιχτά, να κάνουμε πράγματα μαζί για να βοηθάμε ο ένας τον άλλο έτσι ώστε όλοι μαζί να προκόβουμε καθημερινά. Σαν αδέρφια που είμαστε ο Χριστός μας χάρισε ένα σπίτι που έχουμε σε αυτό όλοι μας το ίδιο μερίδιο. Είμαστε όλοι μας κληρονόμοι, είναι δικό μας, ανήκει στον κάθε ένα από εμάς το ίδιο. Κανένας δεν έχει ποιο πολύ μερίδιο ή λιγότερο. Αυτό το σπίτι είναι η Εκκλησία μας, η Αγία Τριάδα μας που μας την χάρισε ο Χριστός για να μαζευόμαστε όλοι μαζί και να χαιρόμαστε με την χαρά κάποιου αλλά και να συμπαραστεκόμαστε στην θλίψη κάποιου που πρέπει να γίνεται και δική μας θλίψη. Για να μαζευόμαστε και να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο χωρίς να περιμένουμε να μας το ζητήσει. Δεν βοηθάμε τους Γονείς μας και τα σαρκικά αδέρφια μας όταν τους βλέπουμε ότι χρειάζονται βοήθεια; Έτσι με την ίδια μέριμνα και αγάπη πρέπει να κάνουμε και για όλα μας τα αδέρφια. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. **Να αγαπάμε τον συνάνθρωπο μας όπως ακριβώς αγαπάμε τον ίδιο μας τον εαυτό.** Για αυτό θα δώσουμε λόγο στον Χριστός, όπως μας προειδοποίησε ο ίδιος.

Για αυτόν τον σκοπό ίδρυσε την Εκκλησία ο Χριστός. Διότι μέσω αυτής της αλληλεγγύης παίρνουμε την δύναμη να μπορούμε να συχωρούμε η οποία αρετή αυτή της συχωρέσεως μας βάζει

στην αρετή της αγάπης και μέσω της αγάπης στην Σωτηρία της ψυχής μας η οποία θα μας ανοίξει την πόρτα για τον Παράδεισο.

Ως μία Οικογένεια όμως θα έχουμε και τις διαφορές μας όπως έχει η κάθε Οικογένεια. Δεν πρέπει όμως να μένουμε στις διαφορές αυτές διότι όταν έχουμε κάποια διαφορά με τον σαρκικό αδελφό μας τι κάνουμε δεν την ξεπερνάμε μαζί; Δεν συζητάμε μαζί; Έτσι θα πρέπει να ξεπερνάμε όλοι μαζί και τις διαφορές που θα προκύψουν και με την Εκκλησιαστική μας Οικογένεια.

Η Αγία Τριάδα είναι όλων μας και όλοι μαζί θα πρέπει να ενωθούμε και να υποστηρίξουμε το σπίτι μας με ότι ταλέντα και ευλογίες μας έδωσε ο Θεός.

Όπως όλοι μας προσέχουμε το σπίτι μας και το βάζουμε, βάζουμε ωραία λουλούδια, ωραία έπιπλα, το κρατάμε καθαρό και όμορφο, πληρώνουμε το ηλεκτρικό, το νερό και άλλους λογαριασμούς έτσι πρέπει να νοιώθουμε και να κάνουμε και για την Αγία Τριάδα μας. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι θα μας ρωτήσει ο Χριστός, εγώ σας έδωσα τόσα δώρα και μέσα σε αυτά τα δώρα σας έδωσα και την Εκκλησία μου για να την προσέχετε εσείς τι κάνατε για το δώρο μου αυτό; Τι θα πούμε ότι δεν είχα ώρα; ότι δεν μου αρέσει ο παπά Βασίλης; ότι δεν ήξερα; Ότι έχουμε το φεστιβάλ; ότι ας δώσουν αυτοί που έχουν ποιο πολλά από εμένα;

Αγαπητοί μου αδελφοί όλες αυτές οι δικαιολογίες είναι πολύ φτηνές και δεν θα της ακούσει με χαρά ο Χριστός διότι όπως είπα και πριν η Εκκλησία δόθηκε εξίσου σε όλους μας, έχουμε όλοι μας την ίδια ακριβώς ευθύνη.

Μέσα στην Αγία Γραφή πάνω από 100 φορές μας λέει ο Θεός, ο Χριστός και οι Απόστολοι ότι πρέπει όλοι να φροντίζουμε για την Εκκλησία μας και να δίνουμε στην Εκκλησία από τα δώρα που μας δίνει ο Θεός.

Σας προσκαλώ όλους αγαπητοί μου αδελφοί να γίνεται ενεργά μέλη της όμορφης Οικογένειας αυτής της Αγίας Τριάδος που μας την χάρισε ο Θεός Πατέρας μέσω του Χριστού μας. Να αισθάνεστε άνετα μαζί μου να με ρωτάτε ότι θέλετε, να με προσκαλείτε στα σπίτια σας και να ερχόσαστε στο Γραφείο μου να με βλέπετε και να συζητάμε πως μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι το καλό για τα αδέρφια μας. Να ερχόσαστε στην Εκκλησία στην Θεία Λειτουργία για να προσευχόμαστε μαζί για τα αδέρφια μας όλα.

Όταν ο Θεός Πατέρας βλέπει όλους εμάς να κάνουμε τον Λόγο του πράξει τότε να ξέρετέ ότι οι ευλογίες που έχετε αυτή την στιγμή δεν θα είναι τίποτε μπροστά στις ευλογίες που θα σας χαρίσει απλόχερα ο Θεός Πατέρας μας.

Θέλω να ξέρετε ότι μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να προσδεύσουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε όχι απλώς για την σωτηρία της δικής μας ψυχής αλλά για την σωτηρία όλων των ψυχών. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να γευτούμε την Βασιλεία τον Ουρανών.

Εύχομαι όλοι που δεν είστε μέλη της Αγίας Τριάδος να γίνεται αλλά δεν σας θέλω να είστε απλά τυπικά μέλη αλλά ενεργά μέλη. Προσκαλέστε και άλλους αδελφούς να γίνουν μέλη έτσι ώστε να δουν και αυτοί τα ωραία πράγματα που κάνουμε εδώ στην Αγία Τριάδα μας.

Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο έτσι ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε την Αγία Τριάδα μας το σπίτι μας να είναι το ποιο λαμπερό που όλοι να θαυμάζουν και να θέλουν να γίνει και δικό τους.

Εκ Κυρίω αγάπη και διακονία,

+π. Βασίλειος Τσουρλής